



ZEN VOYAGES sarl
Hay Ell Wakala n°478
Dakhla
Marokko
TEL: 00212 668 964561
zenvoyagesm@gmail.com

Wandeltrektocht in de Sahara: zaterdag 10 feb 2018 – 17 feb 2018

*Een ideale vakantie week voor het hele gezin: vertrekkend vanuit Marrakech ontdekken we het zuiden van Marokko: pareltjes als Ouarzazate, Ait Benhaddou, Skoura... maar vooral de onmetelijke woestijn: uitgestrekte **regs** (steenvlakten) wisselen zich af met **ergs** (zandduinen). We maken kennis met het leven in een woestijndorp. De stilte, de kleuren, de zon, de nomaden en de sterrenhemel zorgen voor een totale natuurbeleving. We worden vergezeld door een kleine karavaan dromedarissen.*

D1: Vlucht naar Marrakech

Aankomst in Marrakech. Transfer van de luchthaven naar het hotel. We blijven een nachtje in Riad Omar in het centrum van de stad. Eerste verkenning van de overweldigende stad.. Het Djema al Fnaa plein is echt de moeite waard! (HP)

D2 : Marrakech - Ait Benhaddou - Ouarzazate – Zagora (378 km)

Vroeg ontbijt, want er wacht ons een lange rit! We maken een roadtrip naar het zuiden van het land. We doorkruisen eerst het Atlasgebergte langs de Tizi n' Tichka pas (2260 m). Een adembenemende route met veel kronkels! Theepauze in Taddert, een typisch bergdorp, in de Marokkaanse variant van een baancafé. Op vraag van de groep maken we een korte stop in het lemen dorp Ait Benhaddou (Werelderfgoed) dat al vaak decor was in films. Lunch in Ouarzazate, centrum van de filmindustrie. Nog 162 km te gaan naar Zagora, één van de poorten naar de woestijn. Een plakaat ons zegt dat we nog 52 dagen van Timboektoe verwijderd zijn! Aangenaam hotel, avondmaal & avondwandeling in de stad.

D3 : Zagora - Tamgrout - Zait Sidi Salah (ong 70 km)

Vandaag begint het woestijnavontuur! Nog 62 km te gaan tot aan de oase van Tagounit. Op de weg daar naar toe kunnen we stoppen in Tamgrout, bekend om zijn pottenbakkerscoöperatieven en de ondergrondse woestijnstad. (facultatief) We lunchen in de oase en wandelen in de namiddag door de enorme palmtuinen. Onze bivak slaan we op in de duinen van Tiraf.

D4 – 5 – 6 :Tiraf - Haniti – Erg El Houdi – Ouled Driss

Deze drie dagen worden een totaalbeleving: wandelen door duinen (*reg*) en steenvlaktes (*erg*) – ontdekking van de woestijnvegetatie – zandbrood bakken – sterrenhemels bewonderen – vuur maken – stil worden – genieten van de zonsondergang – afkoeling en opwarming van het zand ervaren – kameelritjes maken ...

We keren op de laatste dag in de namiddag terug naar Ouarzazate, waar we slapen in een comfortabel hotel.

D7: Bezoek aan de kasbah van **Taourirt**, één van de verblijfplaatsen van de grote pasha El Glaoui. In feite is het een versterkt ksar, met een wirwar van straatjes. Misschien hebben we nog even tijd om het kunstnijverheidcentrum aan de overkant te bezoeken. Picknick onderweg. Na aankomst in Riad Omar is de namiddag vrij.

D8: Vrij bezoek van de stad naargelang de vluchten. Met ons hoofd vol prachtige woestijnherinneringen keren we terug naar België.



ALGEMENE INFO

- **Stapuren** : **dag 2** : ong. 2. 30 uur- **dag 3-6** : 5 à 6 uur /dag, op het ritme van de kinderen. Er wandelen dromedarissen mee, waarop de kids kunnen pauzeren. Er zijn geen technische moeilijkheden. Stappen in de duinen kan wel soms lastig zijn.
- **Comfort**: we slapen 4 x in comfortabele hotels. Tijdens de 3 dagen in de woestijn is er weinig comfort. (Toilet in de natuur, slechts een beetje water voor een kattenwasje). Dit wordt gecompenseerd door een maximum aan sfeer!
- We wandelen enkel met **dagrugzak**; bagage wordt vervoerd door dromedarissen of een jeep. Volop tijd om te genieten!



PRIJS VOOR DIT ARRANGEMENT

VOL: 480 euro vlucht niet inbegrepen. (Vanaf 8 volwassenen: 460 euro)

Kinderen 5-10 j : €300

Kinderen 11-14 j : € 380

Wat mag je voor deze prijs verwachten?

Inbegrepen:	Niet inbegrepen:
<ul style="list-style-type: none">- transfers per taxi tussen de luchthaven van Marrakech en hotel en terug- transfer per minibus van Marrakech naar Zagora – Ouarzazate en terug- vier nachten verblijf in HP in een comfortabel hotel- drie nachten in tweepersoonstent of familietent- alle maaltijden tijdens de trektochten + mineraalwater- vervoer van de bagage per dromedaris/jeep tijdens de trektochten- gebruik individueel en collectief keukenmateriaal en een matrasje- begeleiding van een gediplomeerd gids, een kok en dromedarisdrijvers tijdens de trektocht	<ul style="list-style-type: none">- lunch in Marrakech op de laatste dag- persoonlijke uitgaven- fooien (vanaf 5% van de reissom per persoon)- vluchten- internationaal paspoort en een reisbijstandsverzekering nodig.

Inschrijvingen en inlichtingen

- zenvoyagesm@gmail.com
- Anneke Vanden Bergh: annekevandenbergh@hotmail.com /
057 48 64 57 of 0495 899209

Oumar, Anneke en de hele ploeg van Zen Voyages staan in voor een onvergetelijke woestijnreis! Tot gauw!